

Telemetrie maand april 2026

Jezelf ergens op afstemmen is een keuze....

Ik hoor vaak;"de wereld staat in brand"...

Maar als ik buiten loop nu zie ik alleen maar bloesembomen en hoor ik vogels die fluiten, hier begint de wereld opnieuw.

Het is lente!

Dus ik stem mezelf af op wat bij mij in de buurt is en waar ik gelukkig van word.

De wereld zal altijd wel ergens rommelig zijn, dat is altijd zo geweest, en zal altijd zo blijven!

Nu is het aan jezelf, waar wil jij op afstemmen?

Op dingen die je blij en gelukkig maken, of op situaties waar niets aan te doen is en wat buiten je macht ligt.

Jezelf afstemmen is het grootste goed van lichtwerkers.

Afstemmen betekent, zeker als je het samen doet, een grote aantrekkingskracht naar positieve en creatieve energie.

Het kanaliseren van deze energie geeft kracht, net zo goed als kanaliseren van angst en negativiteit energie bezit, helaas.

En omdat ons brein gewend is ons te willen beschermen, worden de ergste scenario's al bedacht en geloof mij, dat wordt graag gevoed door de allerrijkste en gezaghebbende mensen op deze wereld.

Gelukkige mensen zijn immers sterker dan mensen met angst, dus denk na.

Stem af op het mooie en op de liefde en vooral, ga in je eigen kracht en bubbel staan, en dan vooral samen.

Met liefs,

Karin de Jager