

Telemetrie Maand maart 2026

Soms gaat het leven als in een rollercoaster.

Opeens gebeuren er allemaal vervelende dingen in het leven van mensen en dan ook nog bij degene die heel dichtbij staan,

En dan staat ineens alles even stil...

Ik weet dat wij hier allemaal maar tijdelijk zijn en vertrouw absoluut op het universum. Ik weet ook dat dat ons thuis is.

Maar de menselijke kant in ons krijgt wel degelijk toch de nodige klappen te verduren, met daarbij het nodige verdriet en ook onbegrip, omdat je het waarom niet direct overziet. Juist dan is het noodzakelijk om af te stemmen omdat je eigen brein daar even niet meer toe in staat is.

Dan alleen kun je een helpende hand of luisterend oor bieden, indien wenselijk natuurlijk.

Verder moet je het overlaten aan de kosmos, omdat een ieder van ons, nog voordat wij hier in de materie kwamen, heeft bepaald hoe het zal gaan in ons leven met daarin ook het einde.

Ik zeg zelf altijd; "ik blijf hier net zolang als ik nodig ben voor iedereen en hoelang? Geen idee maar ik maak van elke dag een waardevolle!". en dat wens ik iedereen.

Dus, we gaan weer in vertrouwen en in verbinding met iedereen die het nodig heeft, verder met ons leven, dat hoe dan ook waardevol is.

En zeker in liefde!

Met liefs,

Karin de Jager