

Telemetrie maand April 2025

Meegaan met de stroom...

Soms lijkt het lastig om mee te gaan met wat er nu in het moment is en toch...

Het valt mij op dat als je het loslaat in gedachten, het als vanzelf gaat meebewegen in je bestaan, alsof het nooit anders is geweest.

Dit is een duidelijk teken dat de ontstane situatie in je leven thuishoort.

Dat alles goed is zoals het zich ontwikkelt. Dat is ook het teken dat de kosmos je een sturing geeft een andere kant op. Het juiste moment om te vertrouwen en los te laten, alles te laten gebeuren.

Doe een stapje naar achteren en kijk met nieuwsgierige ogen naar wat zich ontwikkelt.

En laat de controle los. De kosmos heeft veel kracht om dingen te laten gebeuren als het voor meerdere een juiste keuze en weg is.

Inderdaad voor meerdere. Het is namelijk zo dat als je je eigen energie en middelen inzet voor meerdere, en niet alleen voor jezelf, er een geweldige wending plaats kan vinden in je leven.

De tunnel waar energie doorheen stroomt wordt groter en krijgt meer draagkracht.

En samen vorm je dan een grotere ontvanger zodat alles kan plaatsvinden op het juiste moment en plaats en uur.

Bij mijn workshops is dat met allerlei leuke invoelopdrachten ook duidelijk waarneembaar. Als er meerdere mensen dezelfde afstemming krijgen, vindt er ook een groter bewustzijn plaats en een dieper onderling contact bij mijn groepje mensen.

En dat is ook aanwezig bij jouzelf in je eigen leven. Met anderen om je heen krijg je een prachtige afstemming, samen, op die energie in de kosmos.

En dan kunnen er letterlijk wonderen gebeuren...

Met liefs,

Karin de Jager