

Telemetrie januari 2025

Een heel nieuwjaar weer met allemaal nieuwe mogelijkheden.

Laten we eens proberen om meer naar ons eigen gevoel te luisteren en de media even op non-actief te zetten.

Sowieso, voor wie dat nog niet duidelijk is, wordt er in mijn ogen op dit ogenblik mensen weer angst aangejaagd. Nu onder andere door te benoemen dat we contant geld in huis moeten hebben vanwege een eventuele dreigende oorlog, en dan wel het enorme bedrag van 50 euro. Ik weet niet hoe dat met andere mensen zit maar daar red ik het in ieder geval nog geen week mee.

Dat geeft dus aan hoe belachelijk dit weer is.

Want stel je voor dat mensen rond deze tijd, terwijl ik dit typ, december dus, eens een geluksgevoel zouden kunnen ervaren...

Dus laten we hier volgend jaar eens anders mee omgaan want dit soort uitspraken heeft eigenlijk alleen maar effect als mensen er waarde aan hechten!

Ik denk dat het tijd wordt om de sluier van illusie eens omhoog te halen want oorlog, dat is er altijd al geweest, dus wat maakt dit dan anders? En dan nog een ding:

Bemoederen...

Sinds wanneer moet ons verteld worden hoe we moeten leven en wat er eventueel gezond zou zijn voor ons en wat niet.

Mijn persoonlijke motto voor 2025 wordt dan ook; ik ga eerst zelf nadenken en onderzoeken of er een kern van waarheid in zit.

Dat maakt mij rustiger en gelukkiger, vooral in mijn hoofd.

En als we dat nou eens met zijn allen gaan proberen, krijgen we een doorstroming van positiviteit en kracht ...

Dan gaan we de goede kant op en wordt het leven voor iedereen weer een stuk lichter en vrolijker, en dat is de bedoeling van je bestaan hier op deze aarde.

Voor iedereen dus deze wens.

Een heel gelukkig, positief en gezond jaar voor 2025!

Met liefs,

Karin de jager