

Telemetrie maand februari 2024

Op dit ogenblik gaat alles een beetje naast en door elkaar lopen.

Lesdagen had ik gepland op donderdag maar wordt opeens op de dinsdag, in ieder geval de dinsdagmiddag, psychometrie- aanvragen, tja dat moet op woensdag en interesse in een ontwikkelingsmiddag, ook op woensdag. Dan nog de normale praktijkdagen in de ene week, en in de andere week een combi met leerdagen en/of psychometrie of ontwikkelingsmiddag!

Dit vraagt om een maximale soepelheid in planning en afstemming.

Geweldig om dit alles zo naast elkaar te mogen doen maar na 25 jaar hetzelfde ritueel is dit wel even een kwestie van aanpassen... en gewoon doen!

Op dit ogenblik zit ik in de afronding van 'hoe te beginnen met het overdragen van mijn leer'. Dat is best wel spannend want, hoewel ik al 25 jaar hier mee mag werken, valt het me nu op hoeveel ik ervoor op papier moet zetten en hoeveel je moet vragen en moet doen in het eerste contact met een cliënt.

Het is zo vanzelfsprekend geworden dat ik hierdoor weer in een nieuwe ontwikkeling ga en dat is prachtig want wat heb je aan een leermeester als diegene niets meer aan lering aanneemt.

Kortom; ook een mooi zelfontwikkelingsproces en naar ik zo vermoed, precies de bedoeling van het universum.

In een gesprek van de week met iemand in mijn praktijk zei ik: Ik zie wel waar het schip strandt". Maar diegene sprak wijze woorden: "Nee, we zien wel waar het schip landt!"

En dat is ook een mooi gegeven: Als je op het goede pad zit met je ideeën word je ongemerkt op alle fronten geholpen en het moet dan ook echt zo zijn, dat je deze ingeslagen weg gaat volgen.

Eindelijk de eind- voltooiing van toentertijd de stichting van mijn moeder : "Adoni", met als doelstelling: het bevorderen van de samenwerking met wetenschappelijke en maatschappelijke stromingen, en dat laatste is waar we nu aan toe komen, en wie weet in de toekomst...inderdaad ook wetenschappelijk.

Ik heb er zin in!

Met liefs, Karin de Jager