

Telemetrie maand Juni 2019

Wat mij opvalt is hoe wij door bepaalde omstandigheden in het nu worden gezet.

Dat kan bijvoorbeeld door een geboorte of door het moment waarop iemand kan overlijden, zoals bij een terminale situatie.

Beide omstandigheden hebben hun eigen moment, dat niet te bepalen valt, behalve bij een keizersnede natuurlijk. In een natuurlijke situatie is er geen planning, alleen het moment, en dat kan ons onzeker maken; we hebben het namelijk niet onder controle.

In wezen hebben wij niets onder controle, ook al denken wij van wel.

Alles heeft een begin en een einde, en dat is voordat u hier terugkwam al bepaald.

Dat een geboorte en het overlijden dicht bij elkaar staan, zal niemand verbazen denk ik.

De nieuwgeborene komt naar de aarde en de ander gaat terug naar huis, wat eigenlijk ook een geboorte is, in de energie weliswaar.

De afstemming is diezelfde energie die in het nu functioneert. In de kosmos is immers geen tijd, en dus worden wij gevoelsmatig als vanzelf, tijdens deze omstandigheden, in het nu gezet.

Geen van beide situaties laat zich dwingen en is een transitie naar een nieuw bestaan.

Een ding is zeker: wij gaan allemaal diezelfde transities door, opnieuw en opnieuw, totdat het zover is dat wij vanuit de kosmos mogen functioneren als beschermers, engelen of spirits. Er zijn vele namen voor maar het doel is hetzelfde.

En dan zijn er nog enkelen hier geland om zich om de mensen te bekommeren, als geboorte-opdracht of geboorterecht; de roeping van het hart.

Gelukkig zijn diegene die zich dat herinneren en mocht dat voor u nog niet het geval zijn, vraag aan uw gids en luister, dan fluisteren ze dat liefdevol in uw oor.

En met die roeping ga ik weer met een blij hart beginnen in mijn praktijk deze week.

Met liefs karin de jager