

Telemetrie September 2023

Soms is het heerlijk om even alleen te zijn, met je eigen gedachtes en veronderstellingen en in mijn geval ga ik dan altijd even in contact met diegene die al in de energie zijn.

Vaak is het zo dat ik te veel in beslag genomen wordt door mensen om mij heen waardoor ik hier geen tijd voor kan nemen. Het alleen zijn is dus een must geworden voor mij.

Dat moment is noodzakelijk want het zet alles letterlijk weer op een rijtje voor mij.

Ik kan dan net zoals vroeger weer in gesprek met mijn man, die mij weer de nodige rust en helderheid van situaties geeft. Daar ben ik vooral heel erg dankbaar voor.

Tevens kan ik dan weer even sparren met mijn moeder, bijvoorbeeld over de mensen in de praktijk bij mij of over alle plannen voor de toekomst.

Daarvoor heb je rust om je heen nodig, zeker als het om communicatie met de kosmos gaat. Hoe lief mensen om me heen ook zijn, ze zijn meestal op een andere trilling dan ik.

En dus geschiedt het afstemmen op hen als ik alleen ben.

Soms zijn ze zo dichtbij dat ze bijna te voelen zijn. Ik voel dan ook weer die aai over mijn wang van mijn moeder of de hand van mijn man in de mijne. Alles is mogelijk dan.

Het is alleen een kwestie van blindelings vertrouwen op wat je hoort en voelt van hen; gedachteflitsen en ingevingen op mijn vragen.

Als ik dan een dergelijke avond of middag heb gehad is het alsof ik van vakantie terugkom, helemaal helder en verfrist.

Dat is volgens mij niet alleen aan mij voorbehouden maar moet eigenlijk voor iedereen die dat wil, zo zijn.

Dus maak tijd voor jezelf, ga rustig zitten en ga in gesprek. Kijk wat je voelt en hoort en wees dan vooral gewoon weer even thuis.

Met liefs,

Karin de Jager