

Telemetrie Maand July 2023

Op vakantie word ik meestal op bijzondere plekken gewezen door de bevolking aldaar, maar deze keer vond ik het zelf.

Op onze weg richting strand liepen we voorbij een hotel met aan de straatkant een tuin die voor iedereen toegankelijk was.

Ik zei tegen vriendlief: "Kijk ze hebben hier een bijzonder mooi plekje gemaakt met allerlei eigengemaakte kunst en een prachtige vijver, daar wil ik in deze dagen even naar toe".

En inderdaad, na een paar dagen gingen wij daar 's ochtends even kijken want 's middags was het daarvoor natuurlijk alweer veel te warm.

We gingen het poortje door met prachtige oleanders en andere bloemen zoals je die in Griekenland tegenkomt.

En daar stond een kerkje gemaakt van pijnbomen die waren gevouwen, net zoals een echt kapelletje, in een puntdak. Daar gingen we naar binnen.

In de voorste ruimte stonden kerkbankjes, twee stuks, het was natuurlijk een klein kapelletje, en daar gingen we even zitten.

Ik bedacht terwijl ik daar zo zat: "Zo moet een kerk er uit zien, een met de natuur en heerlijk geurend naar pijnbomen".

Er stonden afbeeldingen van Christus en Maria, er stond ook een tafeltje met daarop een bijbel.

Ik ging even in gesprek in mijn gedachten met de kosmos. Er was geen fijnere plek dan hier om even zo zittend in conclaaf te gaan.

Ik vroeg een aantal persoonlijke dingen, en vooral om de goede afloop, en voelde heel veel energie om mij heen op dat moment...

Wij stonden op en liepen vervolgens naar de ruimte daarachter, waar ook wat afbeeldingen stonden en gedichtjes hingen van andere mensen. Ik keek naar rechts achterom en zag in de takken een wit lapje zitten en begreep meteen; dit is een antwoord van mijn broertje.

Hij had vroeger, bij leven, als kleine jongen, altijd een wit lapje mee. Hij noemde dat zijn hiesje, en dit was een hiesje, zo tussen die takken.

Alsof hij daarmee wilde zeggen: "Het komt allemaal goed, heb nog even geduld en let op bijzondere tekens van mij".

Ik was tot in mijn hart geroerd door dit mooie wondertje in een groen kapelletje in Zakyntos.

En weet, wonderen vinden jou, op het moment dat je ze even het meest nodig hebt.

Met liefs, Karin.