

Telemetrie maand Februari 2023

Het is inmiddels alweer 4 en een halve maand dat ik Baica bij mij heb, wat een plaat van een hond!

Ik ben ervan overtuigd dat wat bij je hoort ook bij je terecht komt.

En blijkbaar hoor ik bij haar.

Het is geweldig zoals ze functioneert in de praktijk; ze is lief, rustig en heel zacht en zorgzaam naar kleine kinderen toe.

Thuis is ze af en toe een beetje mal aan het doen, op haar manier dan, en zit ze vaak naast mij om geaaid te worden. Reageer ik niet, dan kijkt ze met die grote hondenogen net zo lang naar mij totdat ik het niet meer weerstaan kan en haar uiteindelijk toch weer een knuffel of een aai geef.

En vaste prik, als ze heeft gedronken komt ze altijd even gezellig met een natte druipek bij mij hangen.

Verder is ze nog altijd wel iets op haar hoede als we wandelen maar hoe langer zij bij me is hoe meer ze vooruit gaat.

En ze komt mij zo ongelofelijk bekend voor.

Ze heet Baica, genoemd naar een Friese Stabij die bij ons was toen mijn broertje nog leefde.

Dat heeft een reden; ze heeft precies dezelfde uitstraling en precies dezelfde gewoontes.

Zelfs de eetlust lijkt op die van haar maar wat echt opvalt...

Ze heeft dezelfde angst als Baica op latere leeftijd kreeg na het overlijden van mijn broertje...

En laat dat nu precies hetgeen zijn waar wij nu mee bezig zijn; vertrouwen geven en angst verminderen.

Ik ben ervan overtuigd dat wij allen incarneren om bepaalde ruwe kanten van onze ziel te polijsten om er zo een mooi stuk van te maken en ik ben ervan overtuigd, sinds ik haar heb, dat dit voor dieren ook zal opgaan.

Dit is een stuk van onze oude hond Baica, waar ik vroeger al voor zorgde. Blijkbaar heeft zij weer opnieuw gekozen voor mij, alleen dan op een andere plek geboren en op volwassen leeftijd weer bij mij teruggekomen.

Ze past als een handschoen en een oude ziel, in dit geval van een hond, is weer terug om het angststuk, samen met mij, uit haar hondenziel te laten verdwijnen.

Ik hoop dat ze heel oud mag worden bij mij en ben dankbaar dat ik haar heb mogen opmerken via een gedeeld bericht op facebook.

Met liefs van ons, Karin en Baica